

Dit is mijn beeld

In 2000 ben ik begonnen met fotograferen. Ons eerste digitale cameraatje kwam van Aldi. De analoge fotografie had niet mijn interesse. Wel foto's van mensen, dat heb ik altijd leuk gevonden om naar te kijken, of het nu mijn voorouders waren of foto's van andere mensen, dat maakt mij niet veel uit.

In 1998 zijn wij naar Duitsland verhuisd en ben ik begonnen met fotograferen. Daar heb ik in 2007 op de Volkshogeschool het een en ander hierover opgestoken en in 2008 aangesloten bij een fotoclub. Die bestond toen (met Fons en mij erbij) uit wel 6 personen en onze bijeenkomsten vonden plaats in een "Kneipe".

In 2016 zijn wij weer terug naar Nederland gekomen en ons in Apeldoorn gevestigd. Wij zijn toen op zoek gegaan naar een fotoclub en bij AFV de Veluwe beland. Hier heb ik mij bij de portretgroep aangesloten en voor mijn mentoraat van dit jaar heb ik natuurlijk portret gekozen. Ik vind het een hele uitdaging om een portret van iemand te maken dat een heel natuurlijke uitstraling heeft en dat valt niet altijd mee. Veel heb ik "geoefend" op mijn kleinkinderen, een heel dankbaar onderwerp. Ook "sleutel" ik graag in Fotoshop aan mijn foto's.

Met vriendelijke groet

Nelly Nolte