

Dit is mijn beeld

Wat is een camera een rijk bezit! Je kunt er de wereld zoals jij die om je heen ervaart zo beeldend mee weergeven!

Als ik fotografeer wil ik vastleggen en weergeven wat mij raakt, emotioneert, boeit, nieuwsgierig maakt. Dat kan van alles zijn variërend van abstract tot natuur en mensen.

Ik wil dat met mijn "beeldtaal" graag overbrengen, maar dat blijft een levenslange zoektocht! Met name in mijn portretten zoek ik naar wat de houding, de ogen, de lichtval vertellen en probeer ik dat "verhaal" achter de mens "gestalte" te geven zodat ik de kijker kan meenemen in wat ik ervaar.

Ik ervaar het echt als een cadeautje als de kijker een verhaal in mijn beelden/portretten leest!

Sjaan Dijkman